

Paul Vandermeulen.

Paul Vandermeulen en het Aarschots tafeltennis zijn ontegensprekelijk nauw met elkaar verbonden. In 1960 debuteerde hij in de toenmalige organisatie Knapzak Sport. Hij was erbij toen de club onder de naam TTC De Cirkel in 1963 van start ging in de federatie Antwerpen-Limburg-Kempen. In 1967 verhuisde de club naar dancing "Het Bloemenhof". Met Paul, ondertussen opgeklimmen tot D4, als penningmeester en ondervoorzitter kende de vereniging enkele bloeiende jaren. Jammer genoeg voldeed het lokaal niet aan de vereiste van de Federatie. Even dreigde het spook van het ontbinden van de club. Maar met zijn niet aflatend enthousiasme en liefde voor de sport zorgde Paul ervoor dat de club terecht kon in de turnzaal van het Koninklijk Atheneum.

In 1971 werd er gestart onder de naam TTC Atheneum. Paul startte de competitie als D4 en als nummer twee op de sterkte lijst achter Juul Jacobs. Frans Jacobs en Paul Meulemans waren de andere spelers van de ploeg. De beginjaren in het Atheneum waren niet altijd even rooskleurig, maar met zijn minzame aanpak en diplomatie wist Paul als bestuurslid steeds de grote discussies te vermijden en kende de club een geweldige groei. Paul was ook stevast de organisator van het jaarlijkse clubfeest en als uitstekend danser wist hij steeds de boel op te vrolijken.

Toen in 1975 zoon Johan zijn debuut maakte in de competitie was dat voor Paul een stimulans om beter te gaan presteren en hij sloot het seizoen af als D2.

In 1976 werd Paul eenstemmig verkozen als voorzitter en zou dit blijven tot 2009. Onder zijn voorzitterschap groeide de club uit tot één van de betere clubs van Limburg-Kempen.

Jammer genoeg moest de club in 1983 het Atheneum verlaten. Ook nu weer was Paul de motor en bezieler achter de verhuis naar de Siba sporthal en de bedenker van de nieuwe clubnaam "TTC Aarschot".

Op sportief vlak liep alles op wieltes voor Paul. Zoon Johan stond bovenaan de sterkte lijst als C6 en hijzelf had zich als gerenommeerd verdediger opgewerkt tot D0.

In 1985 moest Paul alweer beroep doen op zijn diplomatie en enthousiasme om een nieuw lokaal te vragen aan het stadsbestuur. Het zou niet de laatste maal zijn. Maar steeds weer zorgde hij ervoor dat de organisatie en werking niet in gedrang kwam en dat de club ondanks de vele problemen met accommodatie steeds bleef groeien. Bijzonder fier was Paul toen de 1992 de A-ploeg promoveerde naar de Nationale Afdeling.

Tot voor enkele jaren is Paul actief geweest en steeds begaan met de reilen zeilen van de club. Ondertussen is met kleinzoon Robin een derde generatie Vandermeulen succesvol actief.



Paul Vandermeulen zoals wij hem allemaal gekend hebben.
Geconcentreerd en vol overgave.